



Taal naar Keuze In Amsterdam



Taal naar Keuze

● Doe jij ook mee?

Leerlingen van de Espritscholen in Amsterdam kunnen sinds november 2017 een extra taal leren, naast het reguliere schoolprogramma. Ze kunnen kiezen uit Arabisch, Chinees, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks, en sinds 2018 ook uit Duits en Frans.

Taal naar Keuze - zo heet dit project.

● Hoeveel tijd kost het?

Wat wil je met de taal doen: praten met familieleden in jouw land van oorsprong, poëzie of *science fiction* lezen, of simpelweg een pizza bestellen?

Wat zijn je ambities? En hoe druk heb je het verder?

Elke week heb je 1,5 uur les, op een vaste ochtend of middag.

Thuis ben je er wekelijks nog 1-2 uur mee bezig, of meer, als je dat zelf wilt.

● Individueel of samen?

Kies je voor Chinees, en weet je nog vrijwel niets van deze taal, dan start je op beginnersniveau. Kies je voor Arabisch, en kun je het al aardig spreken, dan hoor je bij de gevorderden. Alle niveaus kunnen bij elkaar in de klas zitten.

Vaak kun je op je eigen school blijven, maar niet altijd. *Taal naar Keuze* doe je samen met leerlingen van andere Espritscholen: leeftijden en schoolniveaus door elkaar heen, samen en op afstand, in één klaslokaal, echt of virtueel. We maken gebruik van Google Classroom om informatie en opdrachten te delen.

● Komt het op je rapport?

Aan het eind van een jaar *Taal naar Keuze* krijg je een certificaat van deelname met daarop een indicatie van jouw taalniveau, in lijn met het Europees Referentiekader (ERK/CEFR). Een erkend certificaat behalen via een extern taleninstituut behoort ook tot de mogelijkheden.

Heb je hoge ambities, dan kun je de taal als extra schoolvak doen, en afsluiten met het (centraal) eindexamen. Tot nu toe stond *Taal naar Keuze* niet op je rapport, maar dat kan in het nieuwe schooljaar anders worden.

● Wat ga je leren?

Er is een algemeen *Taal naar Keuze*-leerplan met thema's als Kennismaken, Actualiteit, Stad & Land. Alle taalgroepen werken hieraan op hetzelfde moment, en ze presenteren de resultaten aan elkaar. Leren doe je samen met je klasgenoten.

Maar je kunt ook zelf kiezen wat je wilt doen. De Turkse krant lezen, of liever Spaanse films volgen? In principe kan alles. Met de docent stippel je je eigen pad uit. Je werkt aan een performance, je zingt een Arabisch lied of je neemt virtueel de metro in Moskou of Beijing.

● Waarom dit project?

De Espritscholen, in samenwerking met de gemeente Amsterdam, willen leerlingen de mogelijkheid bieden om meer met (vreemde of thuis-) talen te doen. Talenkennis is van ongekend belang. Denk aan alle mensen op de wereld die Spaans of Chinees spreken. Amsterdam is een *global village*, waarin internationalisering kan bloeien dankzij het Engels, en dankzij alle andere talen.

Beheers jij een andere taal naast het Nederlands en Engels? En wil je die kennis versterken, dan kan *Taal naar Keuze* jou nu, of later, die mogelijkheid bieden. Een extra taalvak verrijkt je schoolcarrière, en het geeft je een breder toekomstperspectief.

● Wil je meer informatie?

Heb je vragen over het programma, of wil je een proefles volgen, kom dan naar de lessen toe op een van de scholen. De schoolcoördinator is er, of anders helpt een van de taaldocenten je verder. Tot de zomer van 2019 kun je nog meedoen met het huidige programma.

Je kunt ook via de mail contact opnemen met Janske van Rees of Karijn Helsloot:

j.vanrees@marcanti.espritscholen.nl
k.helsloot@cb.espritscholen.nl

Dit is het rooster:

Mundus College - maandag 14.30-16.00
Marcanti College - dinsdag 8.30-10.00
Cartesius Lyceum- dinsdag 15.30-17.00
Het 4e Gym - woensdag 15.30-17.00
AICS - donderdag 8.30-10.00
Berlage Lyceum - donderdag 16.00-17.30
Cartesius2 - vrijdag 15.15-16.45

In het voorjaar van 2019 wordt duidelijk hoe het programma vanaf schooljaar 2019/20 er uit zal gaan zien. Ook andere talen dan nu kunnen onderdeel worden van het programma. Alle leerlingen worden gevraagd hun wensen kenbaar te maken. Het is van belang te weten hoe groot de belangstelling is om een taal als extra schoolvak te kiezen.

